

Vraag het aan Morya



Ga nooit hollen

“Als je in je eigen leven staat, dan is daar ook tijd voor ontspanning. Soms weet de mens dat niet. Hij wil zijn uiterste best doen en hij wil zoveel bereiken dat hij gaat hollen. En dat hollen moet het hem zo afleren dat hij niet alles bereikt.

Want wanneer je gaat hollen, wanneer je gaat tollen, wanneer je de dingen in een vlug ritme tot stand wil brengen, dan is het eigenlijk niet goed, omdat je door de haast die je hebt in je leven, heel veel zaken overslaat die je dan niet kan zien. Dit is geen goede manier van leven.

Het is niet al hollend dat we moeten leven. Het is werkelijk rekening houdend met de tijd en traag vooruitgaand dat we er kunnen komen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken, omdat we in een tijd zitten die op zich al zo vlug gaat dat de mens de indruk krijgt van: “Ik geraak er mijn adem bij kwijt, ik kan niet volgen. Er komt dit en er komt dat en ik moet het allemaal verwerken.” Maar dat is niet zo. Het belangrijkste is dat je in jezelf komt en dat je daar absoluut rekening mee houdt.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 2: ‘Vreugde verhoogt je bewustzijn’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 337

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


